



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 01/2023

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για τὸ Νέο Ἴτος 2023.

1 Ἰανουαρίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὁργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Θεοῦ τε κτίσμα τυγχάνων καὶ θεὸς εἶναι κεκελευσμένος...»

(Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον ἐπιτάφιος, P.G. 36, σελ. 560, παρ. Α).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σήμερα, τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους 2023, ἃς ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὸν ἅγιο τοῦ Θεοῦ ποὺ κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ κατ' αὐτὴ τὴν ἡμέρα πολλοὺς αἰῶνες πρὶν: τὸν φωτεινὸ ἱεράρχη τῆς Καππαδοκίας καὶ διδάσκαλο τῆς οἰκουμένης, τὸν μέγα Βασίλειο Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας. Ἀκόμη καὶ σήμερα κρατοῦμε ζωντανὰ πολλὰ ἔθιμα συνδεδεμένα μὲ τὸν ἅγιο Βασίλειο τὸ μέγα. Τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του, τὴ βασιλόπιττα καὶ βέβαια, ἐδῶ στὴν Ἀμερικὴ, τὴν Ἀκαδημία τοῦ ἁγίου Βασιλείου στὸ Garrison τῆς Νέας Ὑόρκης, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἐθνικὸ μας καθίδρυμα ποὺ περήφανα φέρει τὸ ὄνομά του. Πέρα ὅμως ἀπὸ αὐτὰ τὰ λαοφιλῆ ἔθιμα, διαθέτουμε τὴν παρακαταθήκη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἱεράρχη, ποὺ ἐνισχύει τὴ θέση τῆς ἐκκλησίας γιὰ τὸ τί σημαίνει ἄνθρωπος.



Τὸ κείμενο στὴν ἀρχὴ τῆς ἐγκυκλίου προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐπιτάφιο λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, πού ἦταν ὁ ἐπιστήθιος φίλος τοῦ μεγάλου Βασιλείου, κατὰ τὴν κηδεῖα τοῦ ἀγαπημένου του φίλου. Μὲ αὐτὴ τὴν τόσο ἀπλὴ ἔκφραση, πού ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἓνα θαυμαστὸ σύνδεσμο μεταξὺ τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως καὶ τῆς ἐμφανίσεώς του ὡς ἐνηλίκου κατὰ τὴ βάπτισις στὸν Ἰορδάνη, ὁ μέγας Βασίλειος μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν διττὴ φύση τοῦ Χριστοῦ. Πράγματι εἴμαστε κτιστοί, ἀλλὰ κεκλημένοι νὰ γίνουμε κατὰ χάριν θεοί, ὅπως οἱ πατέρες τῆς ἐκκλησίας μᾶς ἐπισημαίνουν χρησιμοποιώντας τὸν ὄρο «θέωση».

Τὸ νέο ἔτος 2023 μᾶς παρέχει μιὰ σειρὰ ἀπὸ εὐκαιρίες γιὰ τὴ «θέωση» στὴ ζωὴ μας. Δὲ χρειάζεται νὰ γίνουμε μοναχοὶ ἢ ἀσκητὲς γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ δρόμο τῆς θεώσεως. Κάθε στιγμή, πάντοτε, μὲ κάθε ἄνθρωπο πού συναντοῦμε, ὑπάρχουν εὐκαιρίες νὰ πράττουμε ὅπως ὁ Θεὸς θὰ ἔπραττε, νὰ μιλοῦμε ὅπως ὁ Θεὸς θὰ μιλοῦσε, καὶ νὰ ἀγαποῦμε ὅπως ὁ Θεὸς ἀγαπάει.

Συνήθως τὶς ἡμέρες αὐτὲς θέτουμε ἓνα στόχο πού θὰ ἐκπληρώσουμε κατὰ τὴ νέα χρονιά. Παραδείγματος χάριν, νὰ περνοῦμε περισσότερο χρόνο μὲ τὴν οἰκογένειά μας, ἢ νὰ χάσουμε βάρος καὶ διάφορα ἄλλα πού ὑποσχόμαστε κατὰ τὴν ἑναρξὴ τοῦ ἔτους. Αὐτὸ τὸ ἔτος, ὅμως, ἄς ὑποσχεθοῦμε στὸν ἑαυτό μας κάτι διαφορετικὸ, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Ἄς γίνουμε θεοφόροι, κινούμενοι πρὸς τὴ θέωση, παρὰ τὴν ἀναξιότητα καὶ τὶς ἀδυναμίες μας. Αὐτὴ ἐξάλλου εἶναι καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν» τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς κοινωνία ἀγάπης.

Εὐχομαὶ τὸ 2023 νὰ εἶναι γεμάτο μὲ μοναδικὲς στιγμὲς ἀλλοίωσης ἀπὸ τὴ χάρι καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μοιραζόμαστε τὴν ἀφθονία τῆς ἀγάπης αὐτῆς μὲ τὸν κόσμο γύρω μας, ὡς κτίσματα καθ' ὁμοίωσιν τοῦ δημιουργοῦ τους.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος