

THE COMMUNITY OF SAINT ANDREW HAS BEEN BLESSED

Beloved in Christ,

The community of Saint Andrew has been blessed and we can see that since God has been with us from the time of our formation as a community, he has blessed its members through it. We feel especially grateful as we consider all of our blessings at this important juncture in the life of our community.

However, the word to be grateful is not a feeling but it is a verb, and a verb is something you do, not something you feel. In other words, the fact that we are grateful means that we should not just respond to our Lord's blessings with good feelings towards Him, but rather we should show our gratitude to him. But how do we show our gratitude to him? If God is with us, where do we see him to show him our gratitude?

Christ is with us when we see him in the faces of our brothers and sisters who surround us. We see him in the face of the single mother. We see him in the face of the person who is sick. We see him in the faces of the couple who is struggling to save their marriage. We see him wherever there is human suffering or pain.

When Christ was born into the world for us and He was lying in a manger we experience Him as someone who came to us because He loves us. He comes to us because He is Philanthropos a lover of mankind.

When we show mercy and compassion on those who have need or are suffering, we become philanthropists and we continue the work that he started. This is where we begin to show him the love that He first showed us. The community Saint Andrew becomes the presence of God in a hurting and broken world. In other words, we become the



Emanuel, that we hear about at Christmastime for a world that is in need.

Think about how many over these many years participated in GOYA here and JOY and HOPE Sunday School and YAL. Think about how many Weddings Baptisms Funerals Hospital visits and shut in visits. Think about how many Blankets and pillows were made and distributed, and how many people attended the divine services of the church. How many were fed at the

Faith Kitchen.

How much money has been raised for the education of our children by the PTA and the needy helped in so many ways by the Philoptochos and scholarships given by the AHEPA and Daughters of Penelope.

When we think about the story of Christ coming into the world at Christmas, we need to think about it as a Love Story

A story of God Loving us so much that he was willing to give up His place in Heaven and come here to earth to change our life and bring us salvation. This is what Emanuel means, to have God with us. God has been with us and will be with us as long as we do His work in this world. So, now we have been and will continue to be as a church and as its members the Emanuel, the presence of God, to be the changing force that leads people to salvation.

We not only celebrate this life saving work which has gone on in the past, but we also celebrate this life saving ministry which is to come in the next 60 years and beyond.

God Bless the Community of Saint Andrew and God Bless all of us!

Rev. Fr. John Theodosion

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Η κοινότητα του Αγίου Ανδρέου είναι ευλογημένη αφού ο Θεός είναι κοντά μας από την ώρα που δημιουργήθηκε αυτή η κοινότητα και δια μέσω αυτής ευλογεί τα μέλη της. Νιώθουμε ιδιαίτερα ευγνωμοσύνη όταν σκεφτόμαστε όλες τις ευλογίες μας σε αυτή την σημαντική στιγμή στη ζωή της κοινότητάς μας.

Όμως, η φράση είμαι ευγνώμων δεν είναι μόνο συναίσθημα αλλά περιλαμβάνει και ένα ρήμα, και με το ρήμα εκδηλώνεται πράξη και όχι συναίσθημα. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι είμαστε ευγνώμωνες σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανταποκρινόμαστε μόνο με καλά συναισθήματα στις ευλογίες του Κυρίου μας, καλύτερα είναι να Του δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας. Αλλά πώς θα Του δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας;

Ο Χριστός είναι μαζί μας όταν τον αντικρύζουμε στα πρόσωπα των αδελφών μας που μας περιβάλλουν. Τον βλέπουμε στο πρόσωπο της ανύπαντρης μητέρας. Τον βλέπουμε στο πρόσωπο του άρρωστου συνανθρώπου μας. Τον βλέπουμε στα πρόσωπα ενός ζευγαριού που παλεύουν να σώσουν τον γάμο τους. Τον βλέπουμε οπουδήποτε υπάρχει άνθρωπος που υποφέρει ή πονά.

Ο Χριστός γεννήθηκε στον κόσμο για εμάς μέσα στη φάτνη, Τον νιώθουμε ως κάποιον που ήλθε κοντά μας επειδή μας αγαπά. Έρχεται κοντά μας επειδή είναι ο Φιλάνθρωπος ο αγαπών τον άνθρωπο.

Όταν δείχνουμε έλεος και ευσπλαχνία σε αυτούς που έχουν ανάγκη ή υποφέρουν, γινόμαστε φιλάνθρωποι και συνεχίζουμε το έργο που άρχισε ο Χριστός. Έτσι Του δείχνουμε την αγάπη που Αυτός πρώτος μας έδειξε. Η κοινότητα του Αγίου Ανδρέα γίνεται η παρουσία του Θεού σε ένα πληγωμένο και καταρρακωμένο κόσμο. Με άλλα λόγια, γινόμαστε

ο Εμμανουήλ, για τον οποίο ακούμε τα Χριστούγεννα, σε έναν κόσμο σε ανάγκη.

Σκεφτείτε όλα αυτά τα χρόνια πόσοι συμμετείχαν στη GOYA και στα JOY και HOPE, το Κατηχητικό Σχολείο και το YAL. Σκεφτείτε πόσοι Γάμοι, Βαπτίσεις, Κηδείες, Επισκέψεις στα Νοσοκομεία και ιδιωτικές επισκέψεις έγιναν. Σκεφτείτε όλες τις Κουβέρτες και τα μαξιλάρια που φτιάχτηκαν και μοιράστηκαν, και πόσοι άνθρωποι προσήλθαν στις θείες λειτουργίες της εκκλησίας. Ακόμη, και πόσοι έλαβαν φαγητό στη Faith Kitchen.

Πόσα χρήματα μαζεύτηκαν για την παιδεία των παιδιών μας από το PTA και για την βοήθεια από την Φιλόπτωχο σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη και πόσες υποτροφίες δόθηκαν από τους ΑΧΕΠΑ και τις Daughters of Penelope.

Όταν σκεφτόμαστε την ιστορία του Χριστού που ήλθε στον κόσμο τα Χριστούγεννα, πρέπει να την σκεπτόμαστε ως μια Ιστορία Αγάπης.

Η ιστορία του Θεού που μας Αγαπά τόσο πολύ που ήταν πρόθυμος να αφήσει τον Παράδεισο για να έλθει εδώ στη γη να αλλάξει τη ζωή μας και να μας φέρει τη σωτηρία. Αυτή είναι η σημασία του Εμμανουήλ, να έχουμε τον Θεό μαζί μας. Ο Θεός ήταν μαζί μας και θα είναι μαζί μας για όσο κάνουμε τα έργα Του σε αυτό τον κόσμο. Έτσι, ήμασταν και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε ως εκκλησία και ως μέλη της, ο Εμμανουήλ, η παρουσία του Θεού, η δύναμη αλλαγής που οδηγεί τον κόσμο στη σωτηρία.

Όχι μόνο εορτάζουμε αυτό το σωτήριο έργο που έγινε στο παρελθόν, αλλά επίσης εορτάζουμε αυτό το σωτήριο ποιμαντικό έργο που συνεχίζεται για τα επόμενα 60 χρόνια και ακόμη περισσότερα.

Ο Θεός ας Ευλογεί την Κοινότητα του Αγίου Ανδρέα και να έχουμε όλοι την Ευλογία του Θεού!

Αιδ. Πατήρ Ιωάννης Θεοδοσίου

Adaptation by: Maria Kiritsis, Athens GR